

Hungerstrejken i Stora Blåsjön, om valet mellan en tom mage och en tom by



Från Leipikvattnet genom Ankarvattnet rinner Blåsjöälven ner genom Blåsjöarna, den stora och den lilla, innan den förenas med Storjorm och Faxälven för att sedan forsa ner i Ströms vattudal, i nordligaste Jämtland.

I Stora Blåsjöns nordvästra hörn, bara någon kilometer från norska gränsen, ligger byn Stora Blåsjön.

Byn var 1971 skådeplats för en av de mest berömda hungerstrejker som förekommit i Sverige, då tjugo arbetslösa män från bygden svalt sig i protest mot regeringen, för jobb på hemorten.

Flyttlassen från norr till söder rullade då som nu stadigt, byarna tömdes på folk. I städerna fanns jobb, moderna bostäder och framtidstro, landsbygden stod som symbol för arbetslöshet, vintermörker och depression.

I Stora Blåsjön hade befolkningen stadigt minskat sedan 50-talet, och det sista desperata försöket att få bygden att överleva kulminerade under några februaridagar, då tjugo män i nio dagar låg på madrasser i Folkets Hus och vägrade äta.

Mediabevakningen blev stor, tidningar, radio och televi-

sionen for upp till Blåsjön på frusna fjällvägar och rapporterade om protesten.

Då, 1971, var dock Sverige fortfarande på många vis ett småbrukarland. Gårdarna var i allmänhet bebodda, skogsbolag, gruvor och staten gav en del arbetstillfällen, markerna hölls öppna och skolor, busslinjer, post och övriga serviceinrättningar kanske utsattes för nedskärningar, men de fanns i alla fall.

Idag läggs regementena ned, posten slår igen sina kontor hela vägen mellan Sveg och Svenstavik, Inlandsbanan kör turister till hjortonställena på sommaren, men ligger med tyst och öde banvall resten av året, befolkningen minskar överallt utom i de tio-tolv största städerna. Landsbygden förvandlas till rekreationsområde med ren luft och rena fiskevatten, samtidigt som folk trängs i dyra lägenheter i Stockholms bullriga innerstad och i dess grå förorter.

Situationen för Sveriges landsbygd är värre år 2000 än 1971.

Det är lätt att undra om det måste till hungerstrejker än idag för att folk ska ta sig upp till byar som Blåsjön? •